



Nominerad till Ung Ullbaggstipendiet 2018

10. Skog.16, Ösby Västmanlands naturbruksgymnasium

Anmälare: Ronnie Jansson, 0224-748853, ronnie.jansson@skola.sala.se

Nominerade: Skog 2016

Motivering:

Skog 2016 har sedan de började sin utbildning Naturbruk med skoglig inriktning hösten 2016 varit ett föredöme för andra elever genom att alltid uppmuntra andra och sig själva till att ta vara på skoltiden för att lära sig så mycket som möjligt. De utvecklas på en hög nivå i såväl karaktär som kärnämnen.

De brinner för att sprida kunskap om såväl svenskt skogsbruk som den skogliga inriktningen vid Västmanlands Naturbruksgymnasium. De har ett Instagram-konto där de lägger ut bilder och skriver texter kontinuerligt för att väcka intresse och informera om sin utbildning inom ett modernt brukande av skogen med tanke på såväl miljö som högteknologiska maskiner. Antalet följare ökar hela tiden och i skrivande stund så ligger de på 1370 st följare av kontot. Under höstterminen har de ökat med ca 800 st följare.

Den här elevgruppen har också lagt mycket fritid på att öva maskinkörning för att de ska vara väl anställningsbara när de slutar årskurs tre (från vecka 40 tills i dag, så har de i genomsnitt 4-5 timmar varje vecka utöver kursplanen). Eleverna har också genomfört flera olika uppgifter med svårfällda träd, där de övat kundbemötande, offertberäkning och ett flertal andra moment. De planerar nu för att kunna driva en sådan verksamhet som UF-företag under sitt tredje år. Eleverna har också vid olika mässor och öppet hus deltagit för att sprida kunskaper om Naturbruk skog på ett mycket engagerat sätt och med hjälp av egna innovativa former skapat intresse för många att besöka Västmanlands Naturbruksgymnasium. Flera av eleverna i klassen har redan nu som mål att vara egna företagare inom skogsbranschen inom 5 år, för att kunna bo och verka på den svenska landsbygden.

Tre av eleverna har också arbetat i montern på Älvsjömässan som Naturbruksskolornas förening haft 2016-2017. 2017 spelade de även in en film tillsammans med Anni Magnusson för att få fler intresserade av att utbilda sig inom Naturbruk skog. Filmen finns numera på youtub och är också länkad från flera hemsidor.

https://www.youtube.com/watch?v=Uds_0FI4pfM

<https://www.instagram.com/skog.16/>

Nf-Juryns motivering:

10 klasskompisar med tydliga yrkesmål: att sprida kunskap om svenskt skogsbruk och sin utbildning, bl.a. via uppdaterat instagram-konto #Skog.16.



Nominerad till Ung Ullbaggstipendiet 2018





Nominerad till Ung Ullbaggstipendiet 2018



skog.16

Följ

198 inlägg

1 560 följare

74 följer

Ösby Naturbruksgymnasium Skog Tio grabbar med målet att bli bland annat virkesinköpare, produktionsledare, maskinförare och egenföretagare. Årskurs 2 Sk16 🌲

osby.skog.16@gmail.com

www.osby.sala.se





Nominerad till Ung Ullbaggstipendiet 2018

Nedan följer en text av en elev i klassen, om hur han vill, att hans liv skall vara om tio år. Texten är skriven under höstterminen 2016. Mitt liv om tio år. Han beskriver i texten hur han och flera av hans klasskamrater bildar ett företag och även gör affärer med andra i klassen som också driver företag.

Om 10 år är jag en 27 årig man som sitter och nattar mina två tvillingsöner Jon och Olle som blir sju månader i augusti. Jag bor i min farfars barndomshem, en mindre bondgård, som jag ärvde och flyttade ut till efter att jag träffade min (fru). Vi bodde tillsammans i ett år innan barnen kom och fem år senare gifte vi oss, nu är vi en lycklig familj med två pojkar som hänger med ut på jakt sovandes i ryggsäcken när tillfälle ges.

Jag gick min utbildning på Ösby med inriktning skog och direkt efter flyttade jag upp långt upp i Norrland och jobbade som maskinförare under ett års tid medan Tim fördjupade sig i utbildningar och kurser i service på maskiner och Wille började köra maskin längre söder ut.

Många gånger åkte jag över till Norge för att storhandla och även gå på stora fester med mina nya vänner, de var på en av dem jag träffade min(fru). När jag hade tjänat ihop ovanligt bra för den korta tiden som anställd så återvände jag hemåt med (fru) och köpte farfars ägor mer eller mindre direkt när vi kommit hem för att omedelbart renovera och fräscha upp gården till toppskick. Några dagar senare firade vi tillsammans, med Wille och Tim.

Samuel träffade jag på hans student och dagarna efter pratade vi om våran framtid. Samuel hade gått samma utbildning som oss och jag berättade om arbetskamraterna, den feta lönen, den fantastiska arbetsmiljön och friheten uppe i norr som skogsarbetare och han nappade direkt och var uppe på "prövning" över sommaren när jag hade semester.

Han älskade det minst lika mycket som jag och det var vid en återträff med Tim och Wille när vi druckit några öl, fantasin hade flödat och givit ifrån oss många högljudda & glada skratt som vi kom på att vår framtid fanns precis framför oss. Vi skulle starta eget inom skogsbruket tillsammans!

Vi hade alla gjort ett riktigt bra intryck hos maskinföretagen och skogsägarna runt om i landet och hade även många kontakter här nere. Vi vände oss direkt till Skatteverket och registrerade oss som JL Skog AB. Jag hörde med en gammal vän som har ett stort företag inom virke och trävaror och undrade om han var intresserad av att köpa av mig, han tyckte att det var riktigt kul att flera ungdomar kommer in inom branschen och gav mig ett väldigt generöst erbjudande genom att överstiga priset jag sagt med stora siffror.

Det var en riktig rivstart för sådana småföretagare som oss och köparna blev fler och fler, de krävde även mer och mer virke och material. De dröjde inte länge innan vi fick gå vidare med ett otroligt stort steg i utvecklingen. Från början hade vi en F10 och en H8, för att kunna få ihop alla beställningarna blev vi tvungna att skriva ett kontrakt med John Deere som gick ut på att ha ett samarbete med dem i minst tio år emot att vi skulle få utöka maskinbeståndet med 6 stycken skotare och 4 skördare. Dagen efter kom jag på något som jag hade haft helt bortblåst ur skallen när vi skrev kontraktet, var skulle vi förvara alla maskinerna? Jag skrev till grabbarna i panik men fick senare ett lugnt svar utav Samuel, att han hade redan fixat allt.



Nominerad till Ung Ullbaggstipendiet 2018

Han hade pratat i telefon med en kompis till honom på väg hem från mötet och åkte då förbi en väldigt stor fabrik som hade varit nerlagd i många år och hörde med polarn i telefon som va byggingenjör om han kunde ställa upp på ett nytt projekt och ett halvår senare stod vi där med en nästan överdrivet stor maskinhall, en riktigt stor verkstad, ett stort kontorsutrymme och en utav Sveriges största lagerhallar fylld med virke och trävaror.

Som huvudansvarig i verkstan har vi Tim som med sina kunskaper och erfarenheter kan klassas som en utav Skandinaviens bästa tekniker. Han styr över en grupp mindre kunniga i verkstaden och gör ofta ganska mycket utav jobben själv.

Wille och Samuel har rollen som arbetsledare i huggarlagen på jobben vi får. De är otroligt duktiga och de blir en hel del kubik per dag när de dirigerar de anställda förarna, åkarna har fullt upp att göra.

Själv har jag fullt sjå med alla köpare, sågverk, maskinköpare m.m. Att hålla kontakten är viktigt i denna bransch, annars dröjer det inte länge innan man blir utbytt. Om inte annat så sitter jag gärna i våran största Skördare om jag får tid över från styrelsen. 1169 heter modellen från Kirkhaug, ett maskinmärke som en gammal klasskamrat Oscar med vänner startade och gjorde en skrämmande stor succé.

Åter igen till nuet, mitt absoluta intresse har från 10 årsåldern alltid varit jakt. Jag mår allvarligt talat dåligt om jag inte få komma ut i skogen med bössan minst en gång i veckan, se mig inte som någon sjuk jävel som har längtan efter att få döda, skogen är den plats där jag får ta det lugnt och rensa tankarna och att få skjuta något någon gång är bara en stor bonus.

Dock är jag en sällskapssjuk människa så jag tar ofta med mig (mina nuvarande bästa vänner). Vi gör ofta saker tillsammans inom jakten och naturen. Vi träffas även ett flertal gånger i månaden hos varandra och tippar trav, käkar & dricker gott. Detta slutar oftast med att Tim håller i sig lite för mycket och Wille och jag får lugna ner honom. Bättre människor finns inte på denna jord vi skrattar alltid och har aldrig tråkigt när vi träffas.

Det här med enduro är inget jag tar på allvar utan de är bara lite motionskörning någon gång i veckan men jag kan ändå inte få nog utav det, motorljudet, lukten av avgaser från en tvåtaktare och adrenalinpumpet är nästan oslagbart och kommer lätt som tvåa efter jakten då.

Detta är lite av vad jag hoppas om min framtid och en av mina högsta önskningar är att det går igenom.